

Αδ. André Lanfrey

Fourvière

Πάνω στον λόφο που φέρει σήμερα αυτό το όνομα ιδρύει το 43 π.Χ. ο L. Munatius Plancus την αποικία του Λούγδουνου (Lugdunum) και εκεί εγκαταστάθηκε η αγορά της πόλης. Αφού ξανακτίστηκε την εποχή του Τραϊανού, αυτό το δημόσιο οικοδόμημα είδε το 177 μ.Χ. τη δίκη των πρώτων μαρτύρων της Λυών, ενώ η σημασία του χάνεται στη διάρκεια των επόμενων αιώνων. Το έτος 840, τα οικοδομήματα της παλαιάς αγοράς (*fori veteris - Fourvière*) καταρρέουν και σωριάζονται πάνω στο Λούγδουνο.

Γύρω στα 1168, ένας κληρικός από τη Λυών, ο Olivier de Chavannes, αρχίζει να κτίζει σε αυτό το σημείο ένα ιερό τον οποίο αφιερώνει, μετά το 1170, στην Παρθένο Μαρία και στον Άγιο Θωμά του Καντέρμπουρου που είχε μαρτυρήσει πρόσφατα. Στα 1192, το ιερό γίνεται συμβατικός ναός και ιδρύεται ένας σύλλογος για να εξασφαλίσει την υπηρεσία του.

Το 1751, το μικρό παρεκκλήσιο, που βρισκόταν μέσα σε αυτό τον ναό και ήταν αφιερωμένο στην Παρθένο Μαρία, ανακατασκευάζεται με βάση ένα πιο ευρύ σχέδιο και έκτοτε το εσωτερικό του δεν έχει αλλάξει καθόλου. Αφού πουλήθηκε κατά τη Γαλλική Επανάσταση, αγοράστηκε στις 23 Σεπτεμβρίου του Έτους IV (11 Ιουλίου 1796) από κάποια κυρία Besson, η οποία οργανώνει εκεί τελετές συνταγματικών ιερέων και γι' αυτό αποκαλείται κοροϊδευτικά η Πάπισσα.

Στις 30 Νοεμβρίου 1804, πουλάει το ιερό, που εν τω μεταξύ είχαν κλείσει οι αρχές, στον M. Goulard, πρεσβύτερο της Notre - Dame - Saint - Louis, που το αποκτούσε προς όφελος των Καρμελιτών. Ωστόσο, μετά από αίτημα του Καρδινάλιου Fesch, αυτές το πωλούν εκ νέου στη Μητρόπολη. Στις 18 Απριλίου 1805, ο Καρδινάλιος αναγγέλλει την επανέναρξη της λατρείας σε αυτό τον ναό και, την επόμενη ημέρα, τον εγκαινιάζει ο Πίος Η'. Από εκείνη την ημέρα, η Fourvière ξαναγίνεται ένα εξαιρετικά πολυσύχναστο κέντρο προσκυνήματος.

Τον Μάιο 1816, ο M. Mioland, ιερέας του Chartreux, ανεβαίνει εκεί για να τελέσει τη Θεία Λειτουργία για τον Pierre Pousset και για έναν άλλο ιεροσπουδαστή που είχαν σταλεί στο ιεροσπουδαστήριο της Verrières. Στις 23 Ιουλίου 1816, δώδεκα υποψήφιοι για την «Οικογένεια της Παναγίας» (Société de Marie), παρίστανται στην πρώτη Λειτουργία του M. Courveille και διαβάζουν ένα κείμενο δέσμευσης, που περιέχει την υπόσχεση να αφιερωθούν στην ίδρυση αυτής της «Οικογένειας».

Κατά τα επόμενα χρόνια, πολλοί θα μεταβούν ατομικά στο παλαιό παρεκκλήσιο, όπως οι Jean-Claude Colin, Marcellin Champagnat, Jeanne- Marie Chavoïn και άλλοι ασφαλώς. Στις 4 Σεπτεμβρίου 1817, οι ιερείς της Μητρόπολης, που είχαν συγκεντρωθεί για τις ποιμαντικές ασκήσεις, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονται τέσσερεις υποψήφιοι Μαριανοί, ανεβαίνουν στη Fourvière για τη λήξη των ασκήσεων, εγκαινιάζοντας έτσι μια παράδοση που θα διαρκέσει μέχρι το 1906. Ο μεγάλος πίνακας που πρόσφεραν διακρίνεται ακόμα και σήμερα στο παρεκκλήσιο του Αγίου Θωμά.

Στις 29 Αυγούστου 1833, τελείται εκεί Θεία Λειτουργία πριν από την αναχώρηση για τη Ρώμη των P.P. Colin, Chanel και Bourdin. Τον Οκτώβριο 1835, πριν από την αναχώρηση των πρώτων Μαριανών ιεραποστόλων για την Ωκεανία, ο Mgr Pompallier φροντίζει για την τέλεση της Λειτουργίας επί εννέα ημέρες από τις 7 έως τις 15 του μηνός και, την τελευταία ημέρα, μια καρδιά που περιέχει την αφιέρωση με τα ονόματα των ιεραποστόλων αναρτάται από τον P.

Chanel στον λαιμό του Βρέφους της μαύρης Παρθένου, γεγονός που οδήγησε αργότερα στη δημιουργία του μύθου για δωρεά του ενδύματος της Παναγίας στον μελλοντικό πρωτομάρτυρα της Ωκεανίας.

Την εποχή αυτών των δύο τελευταίων γεγονότων, η όψη των περιχώρων του ναού έχει ήδη αλλάξει. Δίπλα στο παλαιό παρεκκλήσιο υψώθηκε ένας πύργος, που σήμερα έχει κατεδαφισθεί. Ένα νέο καμπαναριό γι' αυτό το παρεκκλήσιο, με το επιχρυσωμένο άγαλμα της Παναγίας στην κορυφή του, θα εγκαινιασθεί στις 8 Δεκεμβρίου 1852. Ως συνέχεια μιας ευχής στις 8 Οκτωβρίου 1870, κτίζεται μια νέα Βασιλική δίπλα στο παρεκκλήσιο και εγκαινιάζεται στις 16 Ιουνίου 1896. Έκτοτε, πάμπολλες Μαριανές τελετές έλαβαν χώρα, είτε σε αυτή τη Βασιλική είτε στο παλαιό παρεκκλήσιο. Σε αυτό ακριβώς τελέσθηκε μια Λειτουργία από τον P. Raffin στις 23 Ιουλίου 1916 για τη συμπλήρωση εκατό ετών από τα εγκαίνια που προαναφέρθηκαν, ενώ για την εκατοστή πενηκοστή επέτειο έλαβε χώρα μια τελετή την Κυριακή 24 Ιουλίου 1966, στην οποία συγκεντρώθηκαν μέλη από διάφορα θρησκευτικά τάγματα και από την τρίτη τάξη που συναποτελούν τη Μαριανή Οικογένεια.

Ακολουθούν οι εξής λεπτομέρειες που είναι χρήσιμες για την κατανόηση του παρακάτω χάρτη

Σε αυτά τα γεγονότα που αναφέρονται στον ίδιο τον ναό δεν μπορούμε να μην προσθέσουμε εκείνα που αφορούν σε άλλα κτήρια της περιοχής της Fourvière και συνδέονται στενά με την ιστορία των Μαριανών.

Στον αριθμό 4 της ανηφορικής οδού της Fourvière, ανοίγει στις 5 Νοεμβρίου 1832 το Οικοτροφείο των M.M. Colard και Delaunay και μεταφέρεται την επόμενη χρονιά στη Favorite, όπου υψώνεται σήμερα μια από τις πτέρυγες του μεγάλου κτηρίου των Αδελφών του Μυστικού Δείπνου.

Απέναντι από τον ναό, από την άλλη πλευρά της σημερινής Πλατείας της Fourvière, ο M. Colard νοίκιασε, στις 10 Απριλίου 1833, έναν μικρό πύργο, που ονομάζεται ενίοτε «πύργος της Fourvière» και που χρησίμευσε ως κατοικία του M. Rompallier και, στη συνέχεια, ως χώρος συγκέντρωσης για τους τριτογενείς Αδελφούς.

Στις 14 Μαΐου 1841 αγοράσθηκε από τις Αδελφές του Ιησού – Παναγίας και σήμερα έχει ενσωματωθεί στην ιδιοκτησία τους. Επίσης, κοντά στη Fourvière, οι Μαριανές Αδελφές θα εγκαταστήσουν σε τρία διαδοχικά κτήρια την πρώτη τους κοινότητα της Λυών. Πολύ κοντά σε αυτό που είχε υπάρξει η πρώτη τους διαμονή έρχεται να κατοικήσει ο Mgr de Pins κατά τα τρία τελευταία χρόνια της ζωής του στη Villa La Paix, στην οποία κατέφυγε για ένα διάστημα στις αρχές του 20^{ου} αιώνα ένα μέρος της γενικής διοίκησης της «Οικογένειας της Παναγίας» (Société de Marie).

Στη θέση του σημερινού αριθμού 7 της οδού Cléberg εγκαθίσταται στα 1806 από την Madame de la Barmondrière το Γηροκομείο των Ιερών της Μητρόπολης, στο οποίο διαμένει ο Philippe Janvier το 1826 και στο οποίο κατοικεί επί μακρόν ο Pierre Babad, Σουλπικιανός που είχε μεταναστεύσει άλλοτε στην Ισπανία και στον οποίο φαίνεται ότι οφείλεται μια σύντομη επιστολή για την «Οικογένεια της Παναγίας» (Société de Marie) του Bernard Dariès.

Στη βάση της ανηφορικής οδού της Fourvière, στον αριθμό 3 της οδού Cléberg, όχι μακριά από το σημείο όπου ο Lucius Munatius Plancus έκανε τις τελετές ίδρυσης της αποικίας του Λούγδουνου, πάνω από τα ρωμαϊκά θέατρα που αποκαλύφθηκαν πρόσφατα και σε ίση απόσταση από τα διάφορα κτήρια που προαναφέρθηκαν, είχε δημιουργηθεί η Επαρχιακή Οικία της «Οικογένειας της Παναγίας» (Société de Marie).

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΛΥΩΝ ΤΟΝ 19^Ο ΑΙΩΝΑ



1. Οικία της Pauline Jaricot (επάνω δεξιά)
2. Πύργος της Fourvière
3. Οικοτροφείο Delaunay
4. Villa La Paix
5. Τρίτη οικία των Μαριανών Αδελφών (Sœurs Maristes)
6. Επαρχιακή Οικία των Μαριανών Πατέρων
7. Πρόνοια Denuzière
8. Πρώτη κατοικία των Μαριανών Αδελφών (Sœurs Maristes)
9. Δεύτερη κατοικία των Μαριανών Αδελφών (Sœurs Maristes)

1. Maison de Pauline Jaricot (en haut, à droite).
2. Tour de Fourvière.
3. Pensionnat Delaunay.
4. Villa la Paix.
5. Troisième maison des sœurs maristes.
6. Maison provinciale des pères maristes.
7. Providence Denuzière.
8. Première maison des sœurs maristes.
9. Deuxième maison des sœurs maristes.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΑΡΙΑΝΕΣ ΡΙΖΕΣ (ORIGINES MARISTES)

(τοπογραφικό ευρετήριο, τόμος iv)