

## Η ΜΑΡΙΑΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

### Ας δούμε τον κόσμο μέσα από τα μάτια των φτωχών παιδιών

Σαν σε μια νέα Πεντηκοστή, το Άγιο Πνεύμα έκανε τις καρδιές μας να φλέγονται και μας παρακίνησε να ονειρευόμαστε νέους ορίζοντες, που θα δώσουν μεγαλύτερη ζωτικότητα στο Μαριανό χάρισμα. Μας έκανε να κινηθούμε στο ρυθμό των τυμπάνων της Αφρικής και να πορευθούμε προς τους νέους Montagne της εποχής μας. Σε αυτή την εποχή αλλαγής των προτύπων, νιώσαμε έντονα την ανάγκη να αλλάξουμε προοπτική και να δούμε τον κόσμο μέσα από τα μάτια των φτωχών παιδιών, με το βλέμμα της τρυφερότητας και της ευσπλαχνίας του Θεού. Επίσης, γεννήθηκε ανάμεσά μας ένα βαθύ πνεύμα κοινότητας, που βλέπουμε να αντανακλάται σε δύο αφρικανικές παροιμίες: «Αν θέλεις να προχωρήσεις γρήγορα, πορεύσου μόνος σου· αν θέλεις να φτάσεις μακριά, βάδισε μαζί με τους άλλους» και «Υπάρχω γιατί υπάρχουμε» (UBUNTU).

“Οι φωνές της φωτιάς”, Μήνυμα του 2ου Παγκόσμιου Συνεδρίου για τη Μαριανή Αποστολή, Ναϊρόμπι, 16 – 27 Σεπτεμβρίου 2014



Δείτε το βίντεο :

<https://www.youtube.com/watch?v=7JhwhsEfiT4>

Τα χρόνια που απομένουν μέχρι το 2017 θα είναι θεμελιώδη για τη διάκριση της Μαριανής αποστολής στον καινούργιο κόσμο. Τα πορίσματα της 21<sup>ης</sup> Γενικής Σύναξης μας παρακινούν να αναζητήσουμε ένα όραμα εννοιολογικό και ένα όραμα στρατηγικό της Μαριανής αποστολής. Το πρώτο όραμα θα δείξει αυτό που θέλει ο Θεός από εμάς, τους Μαριανούς του Champagnat, αν ληφθούν υπόψη ο εορτασμός των διακοσίων χρόνων από την ίδρυση του Τάγματος των Μαριανών και το κάλεσμα της Γενικής Σύναξης. Το στρατηγικό όραμα θα μας βοηθήσει να κάνουμε βήματα στρατηγικής για την οικοδόμηση αυτής της νέας πραγματικότητας που μας προτείνει ο Θεός.

Η ανταπόκριση στις προσκλήσεις της Μαριανής αποστολής στον καινούργιο κόσμο απαιτεί πίστη στο όραμα του Μαρκελλίνου και μεγάλο ενδιαφέρον για τις εκκλήσεις και τις ανάγκες των παιδιών και των νέων σήμερα. Η Γενική Σύναξη ζητάει από εμάς «**μια εξαιρετικά σημαντική παρουσία ανάμεσα στα φτωχά παιδιά και στους νέους**». Έχουμε προχωρήσει αρκετά σε αυτή την κατεύθυνση, αλλά χρειάζεται η καρδιά μας να έλθει ακόμη πιο κοντά **στα παιδιά και στους νέους που βρίσκονται στην περιφέρεια ή στα σύνορα**. Ανεξάρτητα από τα πρόσωπα με τα οποία ασχολούμαστε, οφείλουμε να αναλάβουμε μια πρόκληση: να δεσμεύσουμε όλες τις δομές και τις καταστάσεις της αποστολής μας στο μετασχηματισμό της πραγματικότητας, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της οικοδόμησης του σχεδίου της Βασιλείας του Θεού. Για να κάνουμε αυτό το βήμα, πρέπει, όπως λέει η Γενική Σύναξη, «να

βλέπουμε τον κόσμο με τα μάτια των φτωχών παιδιών και των νέων». Αυτό σημαίνει να βλέπουμε τον κόσμο από κάτω, στο επίπεδο των αποκλεισμένων και των ξεχασμένων αυτού του κόσμου, όπως τον είδαν η Παναγία και ο Μαρκελλίνος. Η θέαση του κόσμου από χαμηλά απαιτεί μετακινήσεις. Η ειλικρινής, αληθινή και αλληλέγγυα παρουσία κοντά στα φτωχά παιδιά και τους νέους ευνοεί την προσωπική και θεσμική μεταστροφή της καρδιάς. Ο επανευαγγελισμός και η δέσμευση για μια ζωή σε πληρότητα, σύμφωνη προς τις αρχές του Ευαγγελίου, πρέπει να υπάρχουν σε όλα τα σχέδια της αποστολής μας, καθώς και στην καρδιά και στο πνεύμα μας.



## Η ΜΑΡΙΑΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΚΟΣΜΟ

Στην εγκύκλιό του για την αποστολική ζωή, ο Frère Seán, έλεγε πόσο καλό θα ήταν να μπορούμε να αναγνωρίζομαστε στο μέλλον ως **ειδικοί στον επανευαγγελισμό των παιδιών και των νέων**. Μέσα από την Μαριανή Ποιμαντική των Νέων και σε όλα τα Σχολεία μας, όποια κι αν είναι: να είμαστε ειδικοί στον επανευαγγελισμό. Και θα πρόσθετα: να είμαστε **ειδικοί στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών και των νέων**. Αρκεί μετά από οκτώ χρόνια, όταν θα κοιτάζουμε προς τα πίσω, να μπορούμε να λέμε ότι το Τάγμα μας έκανε πολύ σημαντικά βήματα σε αυτή την κατεύθυνση.

Λόγοι του Fr. Emili Turú, Γενικού Ηγουμένου, κατά τη λήξη της 21<sup>ης</sup> Γενικής Σύναξης στη Ρώμη, στις 10 Οκτωβρίου 2009

## Ας δούμε τον κόσμο μέσα από τα μάτια των φτωχών παιδιών «Ο νεαρός Montagne»

Μια παρουσία χαρακτηριστική ανάμεσα στα παιδιά και στους νέους

Προσκαλεσμένοι να δούμε τον κόσμο μέσα από τα μάτια των φτωχών παιδιών.

Ας φύγουμε γρήγορα με την Παναγία του Ευαγγελισμού και τον Μαρκελλίνο Champagnat για να συναντήσουμε τον νεαρό Montagne. Ας φέρουμε τα παιδιά και τους νέους στον Ιησού, κυρίως τα πιο φτωχά, «σε όλες τις επισκοπές του κόσμου». Στο πρόσωπό τους ανακαλύπτουμε αυτό το ίδιο το πρόσωπο του Ιησού.

21<sup>η</sup> Γενική Σύναξη

Η ζωή και τα πρόσωπα των νέων (του κάθε νέου) είναι για εμάς τόπος αποκάλυψης και συνάντησης με τον Θεό της ζωής. Ανακαλύπτουμε τον Θεό και τον βιώνουμε μέσα στην πραγματικότητα της καθημερινότητάς μας. Αυτή η ανάγνωση της πίστης μας βοηθά να ερμηνεύσουμε την απελευθερωτική του δράση στον κόσμο. Εμπνευσμένοι από την Παναγία βρίσκουμε στη ζωή και στο πρόσωπο κάθε νέου έναν τόπο όπου ακούμε, υπηρετούμε και αγαπάμε τον Θεό.

Ιεραπόστολοι ανάμεσα στους νέους, 79

## Επανευαγγελισμός «Οι μαθητές στους Εμμαούς»

Προσκαλούμε όσους εργάζονται στα Εκπαιδευτικά μας Ιδρύματα και στα Κοινωνικά μας Κέντρα, να εκπαιδεύσουν τους μαθητές τους και να μεταμορφώσουν την καρδιά τους, τη ζωή και τις δραστηριότητές τους, για να αναπυχθούν ως άτομα που θα δεσμευθούν στη δημιουργία μιας κοινωνίας όπου θα βασιλεύει η δικαιοσύνη και η αλληλεγγύη, με σεβασμό για τη ζωή και το περιβάλλον, προκειμένου να οικοδομήσουν έναν καλύτερο κόσμο με διάρκεια. Το να βαδίσουμε προς ένα νέο κόσμο προϋποθέτει να μοιραζόμαστε την ευθύνη στην αποστολή, να δίνουμε προτεραιότητα στον επανευαγγελισμό, να γίνεται βίωμα η προτίμησή μας για τους φτωχούς και να μεταδίδουμε το Μαριανό χάρισμα σε μια νέα γενιά παιδαγωγών.

21<sup>η</sup> Γενική Σύναξη

### Η ΜΑΡΙΑΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟΝ ΕΠΑΝΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟ

Ως Μαριανοί Αδελφοί και Λαϊκοί σε κοινωνία, επιβεβαιώνουμε ότι ο Επανευαγγελισμός είναι το κοινό σημείο και η προτεραιότητα των αποστολών μας, με τη διακήρυξη του Ιησού και του μηνύματός Του. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε τολμηροί, έτσι ώστε:

- Να κηρύσσουμε το Ευαγγέλιο ενσωματώνοντας πίστη και ζωή, προωθώντας το διάλογο με διαφορετικούς πολιτισμούς και θρησκείες.
- Να καταλαβαίνουμε και να μαθαίνουμε την κουλτούρα των νέων και να χρησιμοποιούμε σύγχρονα μέσα, μεθόδους, κυρίως εμπειρίες ζωής που μπορούν να απελευθερώσουν και να εμπλουτίσουν τον άνθρωπο.
- Να αναλάβουμε τη δική μας επιμέλωση μέσα στο πλαίσιο μιας εκπαίδευσης που θα μεταμορφώνει τους νέους και τις οικογένειες με τέτοιο τρόπο, ώστε να ζουν και να κηρύσσουν το Ευαγγέλιο, ως φορείς - και αυτοί με τη σειρά τους - της αλλαγής.
- Να προωθούμε τις ανθρώπινες και χριστιανικές αξίες για την κοινωνική μεταμόρφωση και να ανανεώνουμε τα αποστολικά μας έργα, για να είναι ακόμη πιο γόνιμα σε ευαγγελικό επίπεδο.
- Να βρισκόμαστε σε κάθε περίπτωση δίπλα στους νέους και στους αποκλεισμένους.
- Να είμαστε η ζύμη, οι κήρυκες μιας Εκκλησίας φιλόξενης, συμμετοχικής, ευαγγελικής, προφητικής και αδελφικής, έτοιμοι να αναπτύξουμε και να μοιραστούμε την ιερή διάστασή της.
- Να δημιουργήσουμε Μαριανές κοινότητες, που θα αποτελούν μια ορατή μαρτυρία και θα κηρύσσουν το Ευαγγέλιο με αποτελεσματικό τρόπο μέσα από το οικογενειακό τους πνεύμα και την δέσμευσή τους στην αποστολή.

Παγκόσμιο Συνέδριο για την Αποστολή, Mendes 2007

### Ο Επανευαγγελισμός, η ουσία της Μαριανής Αποστολής

Ως Μαριανοί, αγαπάμε ιδιαίτερα τον Ιησού και το Ευαγγέλιό Του. Είναι ο λόγος που υπάρχουμε και δρούμε.

Ο Μαρκελλίνος Champagnat προσδιόρισε την ουσία της Μαριανής Αποστολής ως εξής: « να κάνουμε να γνωρίσουν και να αγαπήσουν τον Ιησού Χριστό ». Μας οραματίστηκε δασκάλους και κατηχητές να οργανώνουμε την κοινοτική και προσωπική μας ζωή σύμφωνα με την αποστολή μας ως εκπαιδευτών παιδιών και νέων., κυρίως των πιο εγκαταλελειμμένων. Με



την ποιμαντική μας δράση, πραγματοποιούμε το όνειρο του Μαρκελλίνου Champagnat : « Δεν μπορώ να δω ένα νέο χωρίς να του πω πόσο τον αγαπά ο Ιησούς. ».

Ιεραπόστολοι ανάμεσα στους νέους, 86

## Υπεράσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών

Ας θυμηθούμε την Παναγία και τον Ιωσήφ να φεύγουν βιαστικά για την Αίγυπτο, για να προστατεύσουν τον μικρό Ιησού. Αυτή η εικόνα μας δίνει το θάρρος να αναλάβουμε δράση για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών και των νέων, με έναν τρόπο δυναμικό και προφητικό απέναντι στην κοινωνία. Νιώθουμε υποχρεωμένοι να κινηθούμε ενάντια σε κοινωνικές, πολιτισμικές και θρησκευτικές πολιτικές που καταπιέζουν τα παιδιά και τους νέους. Για όλους εμάς είναι η στιγμή να ενωθούμε στις προσπάθειες της Μαριανής Αδελφότητας για τη Διεθνή Αλληλεγγύη (FMSI).

21<sup>η</sup> Γενική Σύναξη

**Υπεράσπιση και προώθηση των δικαιωμάτων των παιδιών και των νέων: «ας δώσουμε φωνή σε αυτούς που δεν την έχουν»**

Πιστεύουμε ότι ο Θεός μας καλεί να γίνουμε μια δυνατή και προφητική φωνή, απόλυτα στρατευμένη στην υπεράσπιση και την προώθηση των δικαιωμάτων των παιδιών και των νέων. Αυτό απαιτεί:

- Να εγγυηθούμε ότι οι αρχές του κοινωνικού δόγματος της Εκκλησίας καθοδηγούν τον τρόπο δράσης μας (δομές, στρατηγικές και συμπεριφορές).
- Να προωθούμε τα δικαιώματα του ανθρώπου παρέχοντας μια Μαριανή εκπαίδευση, κριτική και ολοκληρωμένη, που θα χαρακτηρίζεται από την αλληλεγγύη και θα εμπνέεται από το Ευαγγέλιο, σε όλα μας τα έργα και τα κοινωνικά μας σχέδια.
- Να καταγγέλλουμε με θάρρος τις κοινωνικές, οικονομικές, πολιτισμικές, και θρησκευτικές δομές που καταπιέζουν τα παιδιά και τους νέους.
- Να είμαστε μάρτυρες αφοσιωμένοι στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων μέσα από τη ζωή μας σε προσωπικό, κοινοτικό και θεσμικό επίπεδο.
- Να ανοίγουμε την καρδιά μας στο κάλεσμα των παιδιών και των νέων του κόσμου μας και να προωθούμε μια πιο έντονη Μαριανή παρουσία στις φτωχές περιοχές, δίπλα στους πιο αδικοκλήτους.
- Να δίνουμε στους αποδέκτες της αποστολής μας τη δυνατότητα να μοιράζονται και να συμμετέχουν στις αποφάσεις και να παρακινούμε τα παιδιά και τους νέους να γίνουν οι αποτελεσματικοί ηγέτες σε αυτόν τον τομέα.
- Να ενεργοποιούμε και να ενδυναμώνουμε, σεβόμενοι τις πολιτισμικές διαφορές, τα Μαριανά δίκτυα συνεργασίας και επικοινωνίας με τις κοινωνίες, τους νομοθετικούς θεσμούς, τις κυβερνήσεις και τους εκκλησιαστικούς θεσμούς σε επίπεδο τοπικό, εθνικό και διεθνές.

Παγκόσμιο Συνέδριο για την Αποστολή, Mendes 2007

### ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΑΝΑΤΕΙΛΕΙ Η ΑΥΓΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΡΑΣ

Ο Frère Emili ξεκίνησε την ομιλία του κατά τη λήξη του 2<sup>ου</sup> Παγκόσμιου Συνεδρίου για τη Μαριανή Αποστολή θυμίζοντας την πολύ επιτυχή φράση του Frère Basilio, την εποχή μετά τη Β' Σύνοδο του Βατικανού, όταν πρότεινε στο Τάγμα την προσπάθεια «να ξυπνήσουν την αυγή και να τη βοηθήσουν να ανατείλει». Αυτό το Συνέδριο είναι «ένα επιπλέον βήμα για την αυγή του νέου ξεκινήματος για το Τάγμα».



Και με το βλέμμα στραμμένο στον ορίζοντα, έδωσε στους συμμετέχοντες, κατά την αναχώρησή τους από το Ναϊρόμπι, «την εικόνα ή την παραβολή του έλους», για να δηλώσει το μέρος όπου πηγαίνουμε. Το περιβάλλον, στο οποίο καλούμαστε να συνεχίσουμε την αποστολή μας, μοιάζει με έλος ή με βούρκο που βρίσκεται ανάμεσα στη στεριά και στη θάλασσα, σε έναν τόπο περιθωρίου, εκεί όπου κανένας δεν θα πήγαινε να ζήσει κανονικά. Αν βρεθεί κάποιος εκεί, είναι γιατί έχει αποκλειστεί και πάει να συναντήσει εκείνους που είναι εκεί, βουλιαγμένοι στη λάσπη, χωρίς προοπτική στο μέλλον. Ένας τόπος κινδύνου, αρρώστιας, όπου βάζοντας το πόδι σου δεν ξέρεις τι θα βρεις. Δεν υπάρχουν εκεί χαραγμένοι δρόμοι, αλλά πρέπει να προχωρήσεις μπροστά. Είναι δύσκολο να προχωρήσεις μέσα σε έλος. Σου χρειάζεται μεγάλη δύναμη για να μην κάνεις πίσω, για να μην εγκαταλείψεις. Συγχρόνως, είναι τόπος γεμάτος με διάφορους οργανισμούς, γεμάτος ζωή. Ένας τόπος μυστηριώδης, που θυμίζει τη γένεση του κόσμου, με το Πνεύμα που πνέει πάνω από το χάος και δίνει τη δυνατότητα μια νέας δημιουργίας, μιας νέας αρχής.

Με βάση την αγγλική λέξη « swamp » (έλος), δημιούργησε μια ακροστιχίδα που υπενθυμίζει τα πέντε σημαντικά σημεία της πορείας μας: « **S** » από τη λέξη « spirituality » (πνευματικότητα, διότι, ως Μαριανούς, μπορούν να μας αναγνωρίζουν ως «κήρυκες του Ευαγγελίου μαζί με το Πνεύμα») · « **W** » από τη λέξη « we » (εμείς, που εκφράζει τη σχέση κοινωνίας μεταξύ όλων των Μαριανών) · « **A** » από την έκφραση « at risk » (με κίνδυνο, κάνοντας αναφορά στη δύσκολη αποστολή μας ανάμεσα στα παιδιά και στους νέους, καθώς και στην πρόσκληση να διακινδυνεύσουμε προσωπικά για τη Βασιλεία του Θεού) · « **M** » από το όνομα « Mary » (Παρθένος Μαρία, εφόσον έχουμε το προνόμιο να φέρουμε το όνομά της και επειδή «Εκείνη εμπνέει τον τρόπο να είμαστε αδελφοί και αδελφές στους κόλπους της Εκκλησίας») · « **P** » για τη λέξη « pledge » (υπόσχεση, στο πλαίσιο τη υπόσχεσης στη Fournière που εκφράζει τη σταθερή και συνεπή δέσμευση του καθενός).